

Vraag het aan Morya



Hou je niet bezig met oppervlakkigheden

“De meeste mensen blijven hangen aan oppervlakkigheden, aan uiterlijkheden, aan de materie zeg maar. Ze zijn daarmee bezig, ze zijn bezig zichzelf daarin te ontdekken maar ze weten het niet.

Op die onbewuste manier bezig zijn betekent dat je in feite onbewust bent van jezelf en dat neemt heel veel tijd in beslag. Mensen kunnen bezig zijn met dit en met dat en met futiliteiten en ze denken dat ze belangrijke dingen aan het doen zijn. Maar in wezen zijn ze bezig met prullen en die prullen hebben geen inhoud, omdat ze voor zichzelf alleen maar de uiterlijke dingen zien en niet de innerlijkheid. Dan maken ze alles tot een puzzelstuk. Ze breken het uit het geheel en zonder dat ze het weten, houden ze zich bezig met iets oppervlakkigs. Ze zien alleen de buitenkant en alleen de betekenis die anderen daaraan hechten.

Als je dus met iets bezig bent en je vindt dat voor jou niet belangrijk, hou je daar dan niet mee bezig. Ga niet uit van de waarden die anderen toekennen aan de werkelijkheid. Je moet uitgaan van de diepere betekenis van het leven en daar zelf de waarde in kunnen ontdekken omdat je leeft vanuit je innerlijk, vanuit het licht dat in je is.”

A handwritten signature in a dark blue or black ink. The signature is written in a cursive, flowing style. It starts with a large, elegant 'M' followed by a period and the name 'Morya' in a similar cursive script.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 10: ‘Doorstoten tot je diepste verlangens’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 440

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


